



# MEDYA

## Pole Mik

## Seçimden sonra ABD dış politikasında neler olur?

**AMERIKAN** siyasi sisteminde başkan gayet tabii ki çok güçlüdür ama Kongre'yi özellikle de Kongre'nin bazı komisyonlarını yanına alamazsa o gücünden bayağı kaybeder. Hatta bazı durumlarda Kongre istese o gücü ona hiç kullanırmayabilir de.

Ara seçimden önce Kongre'nin iki bölümünde de, yani hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Cumhuriyetçiler hakimdi. Dolayısıyla tüm komitelerin kontrolü

Trump'ın partisindeydi.

Ancak ara seçimde bu tablo değişti.

Şimdi Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti hakim, yani Temsilciler Meclisi'ndeki tüm güçlü komitelerin başkanlıkları Demokrat Parti'ye geçmiş durumdur.

Seçimin sonuçları gelmeye başladığından bu yana hepimizin aklında olan soru şu; **Acaba bu yeni durum ABD'nin Türkiye'ye ve bölgemize**

yönelik politikalarını etkileyecek mi?

Kritik soru bu. Ben hemen cevabı vereyim:

**Evet Amerika'nın bölgemize yönelik politikalarında bazı değişimler görmeye başlayacağımız kesindir.**

Demokrat Parti bunu elinde tutmaya başladığı kritik komiteleri ve meclisin yasa yapma gücünü kullanarak zorlayacak.

Serdar Turgut Habertürk

## Bakan'a yakışmadı

**BİLİYORSUNUZ** Türk Hava Yolları uçaklarında sadece iktidar yandaş gazeteler dağıtılıyor ve bu gazeteler yolculara zorla okutulmak isteniyor...

Oysa **THY** milli havayolumuz. Böyle ayrımcılık yapmaması lâzım. **THY** yöneticileri, yasalara çiğneyip, iktidara yaranmak için vatandaşın haber alma hürriyetini yok ediyor.

Uçaklarda gazete dağıtan hosteslerle yolcular arasında sık sık tatsız tartışmalar oluyor.

"Neden Sözcü yok? Neden Yeniçağ yok? Neden Cumhuriyet yok?" gibi sorular karşısında zavallı hostesler ezilip büzülüyorlar. Tabii ki onların hiçbir kabahati yok. Bütün suç **THY** yönetiminin...

**CHP** Mersin Milletvekili **Alpay Anımen**, **THY**'nin ayrımcılığını Meclis gündemine taşıdı ve **Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'a** "Havaalanları ile **THY** uçaklarında yolculara neden Sözcü, Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel gibi gazeteler dağıtılmıyor?" diye sordu.

Bakan Bey kem küm etti, inandırıcılıktan çok uzak cevaplar verdi. Koskoca Bakan'a doğru konuşmamak ve haksızlığın üzerine örtmeye çalışmak hiç yakışmadı doğrusu!

Rahmi Turan Sözcü

## Yeni dünya düzeni

**BÖLGEMİZDE** planlaması çoktan yapılmış bir büyük stratejik çarpışma yaşanmakta.

Amerikan hegemonyasının inişte olduğu bu yeni süreçte, kimi taktik taarruzlarına bakarak ABD ile hareket etmeye seçen kuvvet, uzun vadede ABD'nin yenilgisine ortak olacaktır.

Hesap, dünyanın merkezinin Atlantik'ten Asya-Pasifik'e kaymasına ve tek kutuplu dünyadan çok merkezli dünyaya geçilmesine göre yapılmalı.

M.Ali Güller Cumhuriyet

## Atatürk zaten Türkiye'yi uçurdu!

**C**UMHURBAŞKANI, Atatürk'ü değerlendirirken şöyle dedi: "Gazi Mustafa Kemal'in kendi iradesiyle başlattığı ama provokasyonlar yüzünden vazgeçmek zorunda kaldığı çok partili hayata geçiş denemesini vaktinde başarmış olsaydık acaba ülkemiz nereye giderdi?"

(...) Cumhurbaşkanı ekonomik olarak Türkiye uçardı demek istiyorsa, Türkiye zaten uçtu, merak etmesin. (...)

**1930'lar Türkiye'sinin ortalama kalkınma hızı yüzde 9'un üzerindedir, ki bu orana daha sonra hiç ulaşamadı.**

Sizin 16 yıllık iktidar döneminde ortalama kalkınma hızımız yüzde 4,5 bile değil. Yani 1930'ların kalkınma hızının yarısı kadar.

Siyasi ve toplumsal olarak, devrimlerle, medeni hukukla, kadınlara yol açmakla, modern bir toplum ve devlet oluşturarak zaten ülkeyi uçurmuştu, hem de dünyada hiçbir modern devlete nasip olmayacak bir kısa zaman dilimi içinde.. Ata, tarihin bu anlamda en büyük devrimcisidir de..

Kıyafette bile Ata'ya yaklaşılabilmemiş değiliz!

Orhan Bursalı Cumhuriyet

## İş işten geçtikten sonra!

ÜLKEYİ onaltı yıldır kim idare ediyor?

Elbette AKP hükümetleri idare ediyor!

AKP yönetimi şimdi neden yakınıyor? Dikey mimariden yakınıyor!

Peki, onaltı yıl önce ülkemizde böyle gökdelen ormanı var mıydı? Büyükşehirlerimizde birer iki-

şer tane göstermelik gökdelen vardı, hepsi o kadar! Şimdiyse bırakın büyükşehirleri hemen her şehir gökdelenlerden geçilmiyor!

Ülkemizin dört bir yanını pıtrak gibi gökdelenler sardı.

Mücahit iken müteahhit olanlar gökdelenler ile yetinmeyip gökte

şehirler bile kurmaya kalkıştılar. Rantın kokusunu iyi aldıkları tartışılmaz.

Yani dikey mimariden yakınanlar aslında kendi elleri ile meydana getirdikleri bir ucubeden söz ediyorlar.

Şimdi iş işten geçtikten sonra, "Dikey mimari yok, yatay mimari

var" diye konuşuyorlar. Diyelim ki bundan sonra dikey mimariden vazgeçtiler ve yatay mimariye yöneldiler.

Yapılmış olanlar ne olacak? Başkent'in göbeğini Manhattan gibi yapma hevesi kursaklarda mı kalacak? Hiç sanmıyoruz!

Zeki Ceyhan Millî Gazete